



Βιογραφικό Γεννήθηκα στην Αθήνα, από γονείς πρόσφυγες από την Κερασούντα του Πόντου, η ζωή όμως με έφερε στον Πειραιά, όπου ζω, εργάζομαι και δραστηριοποιούμαι πολιτικά και κοινωνικά.

Εργάστηκα στο Ιστορικό Αρχείο του Πειραιά και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, ως παραγωγός εκπομπών πολιτισμού και οικολογίας

Υπήρξα ιδρυτικό μέλος του πολιτιστικού κέντρου Στοά, το οποίο για πολλά χρόνια αναδείχθηκε ως πόλος πολιτισμού για την πόλη.

Εντάχθηκα στο ΚΚΕ Εσωτερικού και δραστηριοποιήθηκα στο Γυναικείο-Φεμινιστικό κίνημα, ως γραμματέας της Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών Πειραιά και μέλος της αυτοδιοικούμενης-αυτοχρηματοδοτούμενης ομάδας "s.o.s. τηλέφωνο από γυναίκες για γυναίκες" και του Δικτύου "Παγκόσμια πορεία Γυναικών".

Εκλέχθηκα δημοτική σύμβουλος Πειραιά το 1982, οπότε και ξεκίνησε η ενασχόληση μου με τα ζητήματα της τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του Πειραιϊκού Δημοτικού Δικτύου "Το Λιμάνι της Αγωνίας" και του Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών Πειραιά

Μέλος της Διεθνούς επιτροπής Συμπαράστασης στις Ζαπατίστικες κοινότητες και των Τούρκων πολιτικών κρατουμένων στα Λευκά κελιά.

Δραστηριοποιήθηκα μέσα από το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ Πειραιά, στο κίνημα κατά της Παγκοσμιοποίησης, συμμετείχα σε όλες τις Ελληνικές και Διεθνείς συναντήσεις καθώς

και στις πρωτοβουλίες και δράσεις της πόλεις μου, στο κίνημα "Δεν πληρώνω" ενάντια στο παράνομο χαράτσι της ΔΕΗ, στο κίνημα κατά των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας και της υπεράσπισης ελεύθερων χώρων και παραλιών Πειραιά και Σαρωνικού.

Στάση και πράξη της ζωής μου, οι ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις της Ανανεωτικής-Ριζοσπαστικής-Οικολογικής-Αριστεράς.

Αγωνίστηκα για την ενότητα της. Για να αλλάξει την πορεία τη χώρας, για να ανοίξει νέους δρόμους, που θα βασίζονται στη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη.

Είμαι μέλος της Κ.Ε του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ