



Ο Βουλευτής Παναγιώτης Μελάς και Τομεάρχης Υγείας των ΑΝ.ΕΛ., έδωσε το παρόν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ Αττικής στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» και στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων τόνισε:

Με την μέχρι σήμερα πολιτική οι Κυβερνώντες έχουν υποβαθμίσει όλες τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας, ενώ, επιβαλλόταν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατό καλύτερη Υγεία στο λαό.

Με το Νομοσχέδιο, που έρχεται, υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, με πολλές και σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους στον ΕΟΠΥΥ αλλά και για τους ασθενείς.

Οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης θα συρρικνωθούν, αφού, πολλές από αυτές θα κλείσουν και οι ασθενείς θα αναγκάζονται να διανύουν μεγαλύτερη απόσταση για να εξεταστούν από γιατρό, με επιπλέον ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση.

Επίσης, ένα 30-40 % των πολιτών δεν θα έχει πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας, λόγω μη ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι γιατροί, που προσέφεραν υπηρεσίες στον ΕΟΠΥΥ για πολλά χρόνια, είχαν και το ιδιωτικό τους ιατρείο. Το Νομοσχέδιο που έρχεται, θα τους υποχρεώσει να εργάζονται 7 ώρες την ημέρα με αμοιβή 1200 περίπου ευρώ το μήνα, να κλείσουν το ιατρείο τους και πιθανώς να μεταφερθούν σε άλλη απομακρυσμένη περιοχή.

Πέραν όλων αυτών, πιστεύω απόλυτα, ότι θα υπάρξει και μεγάλη αναμονή για να εξεταστεί ένας ασθενής από ιατρό του ΕΟΠΥΥ, ενώ, συγχρόνως, θα αναγκάζεται να πληρώνει για τις εξετάσεις του, καθώς και για τα τηλεφωνικά ραντεβού.

Όλα αυτά γίνονται κατόπιν εντολής της Τρόικας, για μείωση της κρατικής δαπάνης για την Υγεία, όταν μάλιστα, ένα μεγάλο μέρος αυτής της μείωσης θα προέρχεται από τις τσέπες των ασθενών, που σήμερα είναι οικονομικά εξαθλιωμένοι.

Απαράδεκτο, επίσης είναι, να τεθούν εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ, ιατροί και λοιπό προσωπικό, σε διαθεσιμότητα ή να απολυθούν, όταν, η απώλεια της εργασίας σήμερα δημιουργεί τεράστια προβλήματα, όχι μόνο στον ίδιο τον εργαζόμενο αλλά και στην οικογένειά του.

Και ο Μελάς κατέληξε: Είναι απαράδεκτη, για να μην πω εγκληματική αυτή η πολιτική, που ακολουθείται στο χώρο της Υγείας, αφού έχει οδηγήσει στη μείωση του προσδόκιμου χρόνου ζωής του Έλληνα κατά 3 περίπου χρόνια.

Άλλο είναι να ελαττώσεις την κρατική σπατάλη στο χώρο της Υγείας και άλλο να

υποβαθμίζεις τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας, να αναγκάζεις τον άρρωστο να πληρώνει από την τσέπη του, για να καυχώνται οι Κυβερνώντες ότι μείωσαν την κρατική δαπάνη για την Υγεία.

Γι αυτό και είμαι απόλυτα αντίθετος στην ψήφιση του Νομοσχεδίου που έρχεται.