



Με αφορμή την ανεξαρτητοποίηση τεσσάρων Περιφερειακών Συμβούλων της Παράταξης "Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής" που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα επισημαίνονται τα εξής :

Η για απολύτως προσχηματικούς λόγους ανεξαρτητοποίηση τεσσάρων Περιφερειακών Συμβούλων της Παράταξης μας, έναν μόλις μήνα μετά την ορκωμοσία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου επιβεβαιώνει τις ανησυχίες και τους φόβους που είχαμε εκφράσει σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύει η εφαρμογή αυτής της μορφής της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση με το έκτρομα του «Κλεισθένη».

Οι εμπνευστές του νόμου μπορούν να αισθάνονται πλέον "υπερήφανοι" για τον απόλυτο εξουτελισμό του θεσμού, που έχει γίνει έρμαιο υπόγειων συναλλαγών, όπως φυσικά και η Κυβέρνηση που δεν έπραξε τίποτε για να σταματήσει το "προμελετημένο έγκλημα" θυσιάζοντας στο βωμό της "κυβερνησιμότητας" βασικές αρχές της δημοκρατίας.

Η Παράταξη μας πάντοτε πορεύθηκε και λειτούργησε με βάση αξιακούς και ηθικούς κώδικες και κανόνες και έτσι θα συνεχίσει, γιατί μόνο έτσι θα ανταποκριθεί στο χρέος και την ευθύνη της έναντι των πολιτών της Αττικής που μας εμπιστεύθηκαν, μακριά από λογικές συναλλαγών και σκοτεινές διαδρομές.

Καλούμε τους Περιφερειακούς Συμβούλους που εκλέχθηκαν με το πρόγραμμα και τη σημαία της Παράταξης μας, να παραδώσουν τις έδρες τους ώστε να μην υπάρξει παραχάραξη της λαϊκής εντολής και ετυμηγορίας των πολιτών της Αττικής.

Εάν δεν το πράξουν, καλούμε τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Πατούλη, να μην δώσει στους ανεξαρτητοποιηθέντες Περιφερειακούς Συμβούλους έμμισθες θέσεις ευθύνης, συμβάλλοντας στον εκχυδαϊσμό και εκμαυλισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι πλειοψηφίες στα Περιφερειακά Συμβούλια δεν «κερδίζονται» με υπόγειες συναλλαγές, τακτικισμούς και μεθοδεύσεις, αλλά με θέσεις αρχών, δημοκρατικό διάλογο, διαβούλευση και προγραμματικές συγκλίσεις.