



**Κείμενο παρέμβαση του Γ. Παναγιωτόπουλου για τον ΣΥΡΙΖΑ** Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Μέλος Πολιτικής Επιτροπής Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος βουλευτής στην Ηλεία, στις εκλογές του 2019, παρενέβη με μακροσκελή ανάρτησή του στο facebook σχετικά για τον ΣΥΡΙΖΑ

### **Αναλυτικά το κείμενο του Γ. Παναγιωτόπουλου:**

ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΣΟΚογενούς,

ΠΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α', των

«Αριστεριζουσών Εκκρεμοτήτων» το ανάγνωσμα....

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Διακρίνοντας έναν εξελισσόμενο και αναίτιο αυτοκτονικό ιδεασμό εσωκομματικώς, κρίνω πως έχω χρέος να απευθυνθώ σε όλες και όλους όσους συμμετέχουμε στο -πρώτο- πραγματικά εκσυγχρονιστικό εγχείρημα της μεταΑνδρεοπαπανδρειακής περιόδου.

Λέω πρώτο, γιατί η Διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρώτη μετά το βρώμικο'89 ΧΩΡΙΣ ΜΙΖΑ!

Αυτό από μόνο του ήταν μια πράξη επαναστατική!

Ήταν η πρώτη που άφησε 37 δις στα ταμεία του Κράτους κι αυτό ήταν από μόνο του μια πράξη επαναστατική!

Έλυσε το Σκοπιανό και έδιωξε τους Τούρκους από τα βόρεια σύνορά μας, κρατώντας τους μακριά από την υφαλοκρηπίδα μας, χωρίς λεφτά για εξοπλισμούς. Αυτό ήταν μια πράξη επαναστατική.

Μας έβγαλε από τα μνημόνια, μέσω ενός ημι-μνημονιακού ελιγμού που ρύθμισε το χρέος χωρίς να κόψει μισθούς και συντάξεις, κρατώντας την Υγεία ανοιχτή για ΟΛΟΥΣ!

Έκανε κι άλλα πολλά και τα πλήρωσε, χάνοντας τις εκλογές από τους συμμορίτες που πτώχευσαν την Ελλάδα.

**ΓΙΑΤΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ!**

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε Κυβέρνηση, αλλά όχι Κράτος.

**Ο ΨΕΥΤΟ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΙΤΗ ΕΙΧΕ ΚΕΡΔΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ και γι' αυτό μακροημέρευσε.**

Όλο αυτό δεν έπεσε από τον ουρανό.

Το σκέφτηκαν και το υλοποίησαν και το στήριξαν άνθρωποι.

Μια μικρή παρέα νέων παιδιών, με επικεφαλής τον ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ, κατόρθωσε -μέσα σε 6 χρόνια-το ακατόρθωτο σε όλο το φάσμα της πολιτικής.

Με μια διαφορά.

Το 2015 εκλέχθηκε γιατί η κοινωνία απέρριψε το παλαιό πολιτικό σύστημα, δηλαδή εκλέχθηκε με «αρνητική» ψήφο.

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΘΕΤΙΚΗ» ΨΗΦΟ, αν ήθελε να παραμείνει στην εξουσία.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΜΠΕΔΩΣΕΙ ΘΑ ΞΑΝΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ.

Ουδείς αθώος του αίματος της ήττας.

Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ και αν το καταλάβουν οι «μπέηδες», θα μείνουμε κι εμείς. Αλλιώς, θα συνεχίσουμε μόνοι μας, με την αξιοπρέπεια του πατριώτη σοσιαλιστή.

Γιατί στην γειτονιά που ζούμε υπάρχουν ΚΑΙ σύνορα ΚΑΙ κίνδυνοι. Δεν είναι «εθνικισμός». Είναι «πατριωτισμός».

ΑΡΙΣΤΕΡΙΖΟΥΣΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΗΘΙΚΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ.

ΣΥΡΙΖΑΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ,

ΟΣΟΙ ΑΓΑΠΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ, ΟΥΤΕ ΔΕΞΙΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΣΕΒΟΜΑΙ.

Αγαπώ τον Αλέξη Τσίπρα γιατί μέσα μου έχω πειστεί πως είναι ο καλύτερος ηγέτης που μπορούμε να έχουμε. Πρωθυπουργός τεράστιου βεληνεκούς και προοπτικής.

Αγαπώ τον Ευκλείδη Τσακαλώτο γιατί είναι ο πιο αποτελεσματικός Σοσιαδημοκράτης Ευρωπαίος πολιτικός από την εποχή του Ούλφ Πάλμε. Μας κόστισε μια Κυβερνητική περίοδο, αλλά την δεύτερη φορά θα μας εγγυηθεί δύο, λόγω της δημοσιονομικής κουλτούρας που εγκατέστησε.

Αγαπώ τον Νίκο Παππά γιατί είναι έξυπνος και στα δύσκολα χρόνια της Διακυβέρνησης, όποτε έτυχε «δύσκολη δουλειά» (από αυτές που μερικοί «αριστεροί» που γιορτάζουν της Παρθενογενέσεως, καμώνονται πως δεν υπάρχουν όταν ασκείς Διακυβέρνηση), «σήκωνε το χέρι» και την αναλάμβανε. Και μόνο που έκανε τους νταβατζήδες να πληρώσουν, αρκεί.

Αγαπώ και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο τον τρίτο από τα νέα παιδιά που σκέφτηκαν «ρε, δεν αλλάζουμε την Χώρα;» και επιβίωσαν από τους δικούς τους Ηρώδηδες. Ωριμάζει σαν Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και την «δεύτερη φορά» θα κάνει την διαφορά.

Αγαπώ τον Παύλο Πολάκη γιατί παρέλαβε τον πιο βρώμικο στάβλο της Ευρώπης και τον καθάρισε. Και γιατί ΑΝ στους μήνες του εγκλεισμού λόγω Covid-19 δεν έβγαζε με τον Βαξεβάνη πέντε σκάνδαλα στον «αέρα», ο Μητσοτάκης θα είχε φτάσει 55% κλέβοντας και κοροιδεύοντας. Και τον αγαπώ γιατί αν γίνει χούντα και τυπικά, θα αρματωθεί και δεν θα γίνει αυτοεξόριστος σε κάποιο Πανεπιστήμιο. Με Πολάκη ο Τσίπρας μπορεί να φτιάξει ΠΑΚ. Με τον Ευκλείδη, όχι. Όπως και οικονομικά με τον Πολάκη δε μπορεί να φτιάξει, αλλά με τον Ευκλείδη μπορεί.

Αγαπώ την Θεοδώρα Τζάκρη (που έγραψε και το επίμαχο και -μάλλον υπερβολικά παρερμηνευμένο- με τις αριστερίζουσες εκκρεμότητες), γιατί όταν κάποιοι Βελουχιώτηδες του κλιματιζόμενου γραφείου την έλεγαν «η κυρία Λουμπουτέν και «η Barbie», σήκωσε το φουστάνι και έδειξε κάτι «κοχόνες» ΝΑ, ξεσκίζοντας τον δοσίλογο Στουρνάρα. Αυτοί που την λοιδορούσαν που είχαν κρυφτεί; Και την αγαπώ γιατί από τότε άρχισα να την

παρακολουθώ στην Βουλή και μια @@κία δεν είπε. Αλάνθαστη.

Αγαπώ τον Ραγκούση και την Μαριλίζα και τον Μωραίτη γιατί ήρθαν, εκλέχθηκαν και μπήκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης. Αλάνθαστοι. Όπως κι ο Σπίρτζης, που ήρθε νωρίτερα και που τον ξέσκιζαν προληπτικά και τον ξεσκίζουν κάτι τύποι που είκοσι μαζί, έναν φράκτη δεν τελειώνουν κι αυτός παρέδωσε πέντε αυτοκινητοδρόμους μέσα στα μνημόνια με το μισό κόστος.

Αγαπώ και τον Βερναρδάκη που με την ψυχραιμία του και τις γνώσεις του συνέβαλε στην αλλαγή του Κράτους, αγαπώ και τον Σκουρλέτη, αλλά και τον Χαρίτση και την Έφη και την Νοτοπούλου και τον Βούτση και τον Ηλιόπουλο, που είχε το κουράγιο να σταθεί απέναντι στην αυτοκρατορία του Μπακογόνου και την υπέροχη Δούρου που λύσσαξε η διαπλοκή να την φάει και τους πάντες. Γιατί με αυτούς επέλεξα να κάνω συντροφιά.

Στην δική τους την Πατρίδα ήρθα πολιτικός πρόσφυγας, τα δικά τους έθιμα σεβάστηκα.

Αλλά, ο σεβασμός πρέπει να είναι αμοιβαίος για να γίνει θεμέλιο εξουσίας.

Οι έξυπνες Πατρίδες μαθαίνουν και πλουτίζουν από τα βιώματα των προσφύγων.

Πρόεδρε Αλέξη,

Στην όμορφη πολιτική πατρίδα που μας δέχθηκες πρέπει να νιώθουμε ότι μας αγαπάνε κι όχι ότι μας ανέχονται.

Αλλιώς, κόμμα εξουσίας με θετική ψήφο δεν θα γίνουμε ποτέ.

Αλλιώς το όνειρο θα μείνει στη μέση.

Συντρόφισσες και συντροφοί,

Δεν μπορούν να κάνουν όλοι τα ίδια. Μα αυτός είναι ο πλούτος μας. Η πολυμορφία. Η δημιουργική αντίθεση. Η συμπληρωματικότητα. Η ανοχή στην διαφορετικότητα. Ο Λαός έχει ανάγκη όχι από δάχτυλα που κουνιούνται αλλά από ομάδες που ηγούνται.

«ΑΡΙΣΤΕΡΙΖΟΥΣΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ» ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 48%, ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΚΟ.

Αυτοί που αγαπώ, δεν είναι «αριστερίζουσες εκκρεμότητες».

Είναι οι σύντροφοί μου.

Αυτούς που δεν αγαπώ, τους σιχαίνομαι και τους το δείχνω, γιατί τρέφονται από τον φθόνο. Είναι ένα μάτσο υπερτιμημένα τίποτα.

Πίσω από αυτούς που αγαπώ, όμως, κρύβονται και στο όνομά τους ασχημονούν, κάτι πανούργοι και κομπλεξικοί, είτε τους γέννησε η μήτρα του 48%, είτε η μήτρα του 3%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΥΤΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΟΥΤΕ ΜΑΥΣΩΛΕΙΑ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΤΗ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ Η ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΣ ΔΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΟΙΤΑΖΕΙ Ο ΑΠΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.