



«Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) επισημαίνει τους νέους ακόμα πιο σοβαρούς κινδύνους για τον ελληνικό λαό κι όλους τους λαούς της περιοχής εξαιτίας της όξυνσης των αντιθέσεων – ανταγωνισμών ανάμεσα στις αντιμαχόμενες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τις συμμαχίες τους. Δεν είναι ο «ανθρωπισμός», ούτε η «τρομοκρατία» που κινούν τέτοιες και τόσες στρατιωτικές δυνάμεις σε αυτή τη μεγάλη γεωστρατηγικής-οικονομικής σημασίας έκταση. Είναι το ανηλεές κυνηγητό για το μοίρασμα αγορών, ενίσχυση της θέσης της μιας δύναμης έναντι της άλλης, το πλιάτσικο όλων των πλουτοπαραγωγικών πόρων και η διασφάλιση των δρόμων μεταφοράς στα μέτρα και τις επιδιώξεις της κάθε πλευράς.

Σε όλο αυτό το «χαμό» δεν μπορεί να υπάρχουν ανήξεροι και ανίδεοι για τον κίνδυνο γενικευμένου πολέμου ούτε αθώοι του αίματος των λαών. Αυτό που γίνεται γύρω μας είναι η πρακτική έκφραση του συνθήματος «Οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν»! Στο καυτό μέτωπο της Συρίας, στο δολοφονικό όργιο του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, στην τραγωδία του λαού της Υεμένης, στην ανοιχτή πληγή της Ουκρανίας είναι ορατή «δια γυμνού οφθαλμού» η ματωμένη σφραγίδα του ιμπεριαλισμού ΗΠΑ-NATO-ΕΕ. Στην κόντρα τους με ΡΩΣΙΑ-ΚΙΝΑ κλπ. δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα, αρπάζουν από τα μαλλιά κάθε ευκαιρία που τους δίνεται ή την κατασκευάζουν αν χρειαστεί ώστε να υπάρχει η αφορμή, το πρόσχημα για την εξαπόλυση επίθεσης – «τιμωρίας» των «κακών» που το όνομά τους κάθε φορά αλλάζει.

Η προετοιμασία με συγκέντρωση φονικών μέσων τεράστιας δύναμης πυρός, οι δηλώσεις «αποτροπιασμού για τις δολοφονίες αθώων», οι απειλές κάθε είδους είναι προπέτασμα καπνού και πολιτική – ιδεολογική – ψυχολογική προετοιμασία των λαών είτε για παθητική αποδοχή ή και ενεργητική στράτευση με την πλευρά των «τιμωρών». Το έχουμε ζήσει σε προηγούμενους σχετικά πρόσφατους ιμπεριαλιστικούς πολέμους του χρονικού διαστήματος που ακολούθησε τις ανατροπές στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Ούτε ειρηνικός, ούτε ανθρωπίνος δεν είναι ο καπιταλισμός όπως υποστήριξαν όσοι χαιρέτισαν την ανατροπή και διακήρυξαν πως έρχεται «νέα περίοδος ειρήνης, δημοκρατίας, ευημερίας για την ανθρωπότητα». Τα όσα ακολούθησαν, τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, ένα επιβεβαιώνουν με τον πιο τραγικό τρόπο: ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ.

Τα ελληνοτουρκικά με την όλο και πιο επιθετική στάση της Τουρκίας, οι διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας, οι παραβιάσεις ελληνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου, οι απειλές για την ΑΟΖ στο Αιγαίο, την Κύπρο, δεν είναι «καρπός εσωτερικών προβλημάτων», είναι αξιώσεις της αστικής τάξης της Τουρκίας στο πλαίσιο ευρύτερων σχεδιασμών και παζαριών στην περιοχή. Οι ανταγωνισμοί των κυρίαρχων τάξεων των δύο χωρών, δεν είναι υπόθεση των δύο γειτονικών λαών. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν μεταξύ τους και κάθε βήμα ένταξης στο «παιχνίδι» εγκυμονεί θανάσιμους κινδύνους.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κι όλα τα κόμματα – φορείς που συντάσσονται στη γραμμή της «εθνικής ενότητας – εθνικής ομοψυχίας» φέρουν βαριές ευθύνες για την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Εξίσου βαριές είναι οι ευθύνες τους για τη μετατροπή της Ελλάδας σε ένα τεράστιο ορμητήριο-βάση εξόρμησης των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Κοντά στις υπάρχουσες ευρωνατοϊκές βάσεις του θανάτου , νέες βάσεις κάθε είδους έρχονται να ενισχύσουν τις πολεμικές δυνατότητες των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ-NATO-ΕΕ. Είναι ψέμα και απύθμενη υποκρισία των υποστηρικτών της «ευρωατλαντικής πορείας» της Ελλάδας , η θέση για «διασφάλιση των συνόρων και της ακεραιότητας της χώρας» εξαιτίας της συμμετοχής στο NATO , την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ και τη συμπόρευση με τις ΗΠΑ. Στον πυρετό της πολεμικής προετοιμασίας τους για χτύπημα-«τιμωρία» στη ΣΥΡΙΑ , η βάση της Σούδας έχει την «τιμητική της». Δεν μπορούν να παριστάνουν τους αθώους όταν προσφέρουν βάση εξόρμησης για τις δολοφονικές επιχειρήσεις των ιμπεριαλιστών, όποιο μανδύα κι αν φέρουν, για να ξεγελάσουν τους λαούς.

Όλα τα παραπάνω ο ορατός κίνδυνος ενός γενικευμένου πολέμου , κάνουν επιτακτική την ανάγκη αγωνιστικής επαγρύπνησης και ετοιμότητας του αντιιμπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος .

-Όχι στην ελληνική υποστήριξη στις δολοφονικές επιχειρήσεις των ιμπεριαλιστών ενάντια στο λαό της Συρίας και αλλού

-Να κλείσουν τώρα οι βάσεις του θανάτου , ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών

-Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά , έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά

-Φονιάδες ληστές υποκριτές είναι όλοι οι ιμπεριαλιστές

-Όχι στα σχέδια των ιμπεριαλιστών , ειρήνη φιλία των λαών

-Καμία θυσία για την πλουτοκρατία»