



Δημοσιογράφοι και ΜΜΕ, που όχι μόνο δεν πέρασε ποτέ από μυαλό τους να καταγγείλουν οποιαδήποτε εργοδοτική αυθαιρεσία, αλλά, αντίθετα, προωθούσαν όλες τις αντικοινωνικές πολιτικές ως πιστοί σύμμαχοι της διαπλοκής, τόλμησαν να βάλουν στο στόμα τους την Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Εκτός από την αθλιότητα, που την εμπεριέχει εξ ορισμού, η πολιτική προπαγάνδα ως επιλογή είναι απάνθρωπη και αντιδραστική. Δυστυχώς, στην τακτική της δολοφονίας χαρακτήρων μέσα από την πολιτική προπαγάνδα επένδυσαν όσο ποτέ άλλοτε η αξιωματική αντιπολίτευση και τα γνωστά φερέφωνα της διαπλοκής από την πρώτη στιγμή που αναδείχτηκε στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.

Δημοσιογράφοι και ΜΜΕ, που όχι μόνο δεν πέρασε ποτέ από μυαλό τους να καταγγείλουν οποιαδήποτε εργοδοτική αυθαιρεσία, αλλά, αντίθετα, προωθούσαν όλες τις αντικοινωνικές πολιτικές ως πιστοί σύμμαχοι της διαπλοκής, τόλμησαν να βάλουν στο στόμα τους την Κωνσταντίνα Κούνεβα. Ένα πρόσωπο σύμβολο αντίστασης στην εργοδοτική ζούγκλα, που πλήρωσε με το παραπάνω τη συνδικαλιστική της δράση, την ώρα που κάποιοι φυγάδευαν τα χρήματα, που ένας θεός ξέρει πώς κέρδισαν, στο εξωτερικό.

Περιγράφοντας έντονα τη μισή είδηση και αποκρύπτοντας το σημαντικότερο κομμάτι της είδησης, οι γνωστοί άγνωστοι του Τύπου επιχειρήσαν για δεύτερη φορά να δολοφονήσουν την Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Τονίζοντας τις καταθέσεις που δήλωσε η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντάς τη μάλιστα ως “πρώην καθαρίστρια” η προπαγάνδα τους είχε στόχο να την περιγράψει στους αδαείς ως άλλη μια “πλούσια του ΣΥΡΙΖΑ” που “δεν ξέρουμε πώς κατάφερε να βγάλει τόσα χρήματα”. Απέκρυσαν όμως ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από δωρεές και εράνους που γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια της περιπέτειάς της, που ξεκίνησε με τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε με βιτριόλι. Εράνους και δωρεές που έκαναν Άνθρωποι, με κεφαλαίο Α, ως ελάχιστο δείγμα συμπαραστάσης στις ατελείωτες εγχειρήσεις που μέχρι και σήμερα οκτώ χρόνια μετά είναι αναγκασμένη να κάνει.

Απέκρυσαν δε ότι ευθύνες για τη δολοφονική επίθεση κατά της Κωνσταντίνας Κούνεβα είχε καταλογίσει στην εργοδότη εταιρεία ΟΙΚΟΜΕΤ το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, επιδικάζοντας στην εταιρεία το ποσό των 250.000 ευρώ.

Μάλιστα, από τα χρήματα αυτά, τα 80.000 ευρώ ήταν άμεσα καταβλητέα.

Όχι, δεν ήθελαν με τον τρόπο αυτό να κερδίσουν μερικά κλικ στα σάιτ τους ή περισσότερα (απολιτικό) like στα social media. Ήθελαν να εκτελέσουν άλλο ένα μαύρο συμβόλαιο προπαγάνδας κατά της Κ. Κούνεβα και του ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελαν να διασύρουν και να σπιλώσουν. Μόνο που το προφανές της φθηνής προπαγάνδας τους είχε ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν γρήγορα οι στόχοι τους. Και υπόλογοι στην υπόθεση αυτή είναι μόνο οι κουκουλοφόροι της διαπλοκής.

Πηγή: Η ΑΥΓΗ