



Του Πέτρου Κατσάκου

**Ας κάνει κάποιος τον κόπο να πάει έως τα Τέμπη και τη Νίκαια και ας ρωτήσει τους εκεί αγρότες των μπλόκων τη γνώμη τους για τον συρφετό των «γαλάζιων» και των «μαύρων» κλακαδόρων της Συγγρού που καπηλεύεται τον αγώ να τους.**

«Δεν γίνεται κάποιος από αυτούς που έκαναν καμπάνια για το Ναι στο δημοψήφισμα να εμφανίζονται τώρα ως επαναστάτες» είπε την Κυριακή το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος σε ένα σκοτεινό κομμάτι πολιτικών συμφερόντων που κρύβεται τεχνηέντως πίσω από τις αγροτικές διαμαρτυρίες των τελευταίων ημερών.

Η φράση του πρωθυπουργού δεν απευθυνόταν φυσικά προς τα μπλόκα της Θεσσαλίας, με τα οποία η κυβέρνηση επιθυμεί «έναν ουσιαστικό και εξαντλητικό διάλογο», όπως ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε από το βήμα του Τάε Κβον Ντο. Η αποστροφή του λόγου του είχε στόχο ένα μέτωπο υποκρισίας το οποίο απαρτίζουν γαλάζιοι κομματάρχες, πολιτευτάδες και παρατρεχάμενοι βουλευτών, μασκαρεμένοι αγροτοπατέρες που δίνουν τηλεοπτικές παραστάσεις χέρι χέρι με φουσκωτούς χρυσαυγίτες στα δελτία των οκτώ με σκοπό να δημιουργήσουν ένα κλίμα γενικευμένου ξεσηκωμού.

«Κάποιος θα είναι ή με τις κινητοποιήσεις ή με το ΔΝΤ» είπε ο Αλέξης Τσίπρας πετώντας το γάντι στον πρόεδρο της Ν.Δ., που κρύβεται πίσω από ένα οργανωμένο σχέδιο εντυπώσεων με συμμάχους ακραία στοιχεία του πολιτικού υποκόσμου της Ακροδεξιάς και ορισμένους πρόθυμους καναλάρχες.

Την ώρα που η κυβέρνηση δεσμεύεται για την τήρηση της κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στους αγρότες, το μαύρο μέτωπο των παρατρεχάμενων της Συγγρού κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, να τορπιλίσει τον διάλογο και να δυναμιτίσει το κλίμα. Έναν διάλογο «έντιμο και ειλικρινή με τους εκπροσώπους τους, που θα αντανakλούν αντιπροσωπευτικά τις αγωνίες και τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου» προαναγγέλλει ο Αλέξης Τσίπρας διαχωρίζοντας τους αγρότες από τα τσιράκια του Αδωνι Γεωργιάδη, που το καλοκαίρι έκαναν καμπάνια για το Ναι και τώρα εμφανίζονται ως επαναστάτες του βουνού και του λόγγου.

Είναι χαρακτηριστική η απομόνωση των δεξιών εγκάθετων από τον αγροτικό κόσμο που συντεταγμένα διεκδικεί βιώσιμες λύσεις στα χρόνια προβλήματά του. Είναι χαρακτηριστική η απαξίωση των τραμπούκων της Κομοτηνής, των Σερρών και της Κρήτης από το αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα που τους γυρνά επιδεικτικά την πλάτη καθώς αντιλαμβάνεται

τον ύποπτο και βρόμικο ρόλο των τηλεοπτικών τους παραστάσεων.

Ας κάνει κάποιος τον κόπο να πάει έως τα Τέμπη και τη Νίκαια και ας ρωτήσει τους εκεί αγρότες των μπλόκων τη γνώμη τους για τον συρφετό των «γαλάζιων» και των «μαύρων» κλακαδόρων της Συγγρού που καπηλεύεται τον αγώνα τους.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι στις κινητοποιήσεις των αγροτών «υπάρχουν αγρότες που παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε ενισχύσεις, αλλά και αγρότες, που είναι η πλειοψηφία τους, που παίρνουν λιγότερα από τα έξοδά τους». Στον διαχωρισμό αυτόν του πρωθυπουργού πρέπει να προστεθεί και μια τρίτη κατηγορία. Αυτή των εγκάθετων της Συγγρού, που ουδεμία σχέση έχουν με τον αγροτικό κόσμο, τα προβλήματα και τις ανάγκες του και παίζουν τα ρέστα της Νέας Δημοκρατίας στη δημιουργία ενός μετώπου ανατροπής της κυβέρνησης.

Δεκάρα δεν δίνουν για τα αιτήματα των αγροτών και το έχουν αποδείξει στο παρελθόν. Την ώρα που πετούν πέτρες και καινε σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ δεν διεκδικούν τίποτε άλλο παρά την ανατροπή της κυβέρνησης. Η σοδειά τους είναι ο Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης και ο Βορίδης. Γι' αυτούς πολεμάνε. Και την απάντηση δεν χρειάζεται να τους τη δώσουν η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Την απάντηση τους τη δίνει καθημερινά ο αγροτικός κόσμος, που γυρνά την πλάτη στο τραμπούκικο πρόσωπό τους βάζοντάς τους στο περιθώριο των κινητοποιήσεων. Και όποιος δεν με πιστεύει, ας πάει μέχρι τον θεσσαλικό κάμπο και ας ρωτήσει.

πηγή: Αυγή