



**Ανακοίνωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Τσουκαλά για τον προπηλακισμό του Νίκου Κιάου πρώην προέδρου της ΕΣΗΕΑ:** Στο

κέντρο της Αθήνας, στις 19-10-2014 το απόγευμα, στη γωνία Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, ομάδα από καμιά 10αριά αστυνομικούς, των ομάδων ΔΕΛΤΑ ή ΔΙΑΣ με πλήρη εξάρτηση είχαν ακινητοποιήσει έναν νέο στο πεζοδρόμιο, με το πρόσωπο στον τοίχο, τα χέρια ανοιχτά και του έκαναν έρευνα, ενώ ταυτόχρονα τον κλοτσούσαν και τον χτυπούσαν.

Το θέμα δεν είναι τι έκανε και σε ποιο παράπτωμα περιέπεσε, το θέμα είναι πως συμπεριφέρονταν οι εκπρόσωποι της Πολιτείας. Και επιπλέον, στην παρατήρηση που τους έγινε για τη συμπεριφορά τους από τον διερχόμενο γνωστό αγωνιστή της Δημοκρατίας, δημοσιογράφο Νίκο Κιάο, τον συμπεριέλαβαν στο «ρεσιτάλ» αυταρχισμού, απειλώντας τον, προπηλακίζοντάς τον και βιαιοπραγώντας εναντίον του, γιατί δεν γνώριζαν βέβαια πως είχαν απέναντί τους κάποιον που θα επέμενε στην στηλίτευση της αυθαιρεσίας τους. Έναν άνθρωπο που κάποτε παρά τα κτηνώδη βασανιστήρια που υπέστη αντιστάθηκε στα 'θηρία' και ασφαλώς δεν θα μπορούσε να υποχωρήσει μπροστά στα σημερινά αδαή υποκινούμενα του συστήματος καταστολής.

Τον δημοσιογράφο και τον νέο κατόρθωσε να αποσπάσει από τα χέρια τους, το πλήθος των διαμαρτυρόμενων περιοίκων και των περαστικών που μαζεύτηκε από τις φωνές και τη φασαρία. Οι αστυνομικοί τους άφησαν και αποχώρησαν θορυβωδώς. Φαίνεται λοιπόν ότι το έγκλημα του νέου δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλιώς θα τον προσήγαγαν, και τον Ν. Κιάο μαζί για «απείθεια και αντίσταση κατά της αρχής», όπως τον είχαν απειλήσει.

Δεν θα περιμέναμε, οι πλημμελώς εκπαιδευμένοι και ατελώς κοινωνικοποιημένοι αστυνομικοί αυτών των μονάδων, να αναγνωρίζουν έναν άνθρωπο σαν τον Ν. Κιάο. Άλλωστε δεν έζησαν τα γεγονότα της χούντας και δεν διαθέτουν την αντίστοιχη ιστορική μνήμη. Δυστυχώς για τη Δημοκρατία και τους πολίτες διαθέτουν μόνο και αυτούσια τη «θεσμική μνήμη» μιας από τις χειρότερες περιόδου της αστυνομοκρατίας και ακολουθούν πλέον τις συμπεριφορές στις οποίες έχουν εθιστεί. Τα μέλη των ομάδων αυτών ακολουθούν συμπεριφορές που θυμίζουν συμμορία και εκτός από τους πολίτες ενάντια στους οποίους στρέφονται, είναι και οι ίδιοι θύματα αυτών των συμπεριφορών χωρίς να μπορούν να το καταλάβουν. Για μας τους υπόλοιπους είναι επιτακτική ανάγκη να μην απολέσουμε τη μνήμη μας και να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ν. Κιάος τότε και σήμερα.

Γνωρίζουμε ότι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κικίλιας ενημερώθηκε για το γεγονός και διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ, της οποίας το πόρισμα αναμένουμε με περιέργεια και ανυπομονησία.