



Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα «ΧΩΝΙ» τις παρακάτω τοποθετήσεις για τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και για την ανάγκη μιας ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής από την Ελλάδα: «Τα νοικοκυριά στη χώρα μας είχαν πάντα ένα όνειρο: να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και να σπιτώσουν, αν είναι δυνατόν, και τα παιδιά τους. Το όνειρο αυτό έχει γίνει πια ένας μεγάλος εφιάλτης και ο δήμιος στη συγκεκριμένη περίπτωση λέγεται μνημονιακός καπιταλισμός, δηλαδή ο καπιταλισμός της εποχής μας. Το σπίτι και το μικρό ακίνητο του ελληνικού νοικοκυριού τελούν υπό "δήμευση", από τη μια για χρέη προς τις τράπεζες και από την άλλη από το χαράτσι στα ακίνητα (ΕΝΦΙΑ) και το μνημονιακό φοροεπιδρομικό κράτος.

Ο ΕΝΦΙΑ(λτης) έφτασε στο τρομακτικό ύψος περίπου των 4 δισ., προκαλώντας σοκ στην ελληνική κοινωνία. Το χαράτσι στα ακίνητα δεν έχει απλώς λάθη. Είναι το ίδιο λάθος. Ή καλύτερα συνιστά συνειδητή ληστρική επιδρομή

Ο ΕΝΦΙΑ δεν διορθώνεται ούτε μερεμετίζεται αλλά μόνο αποσύρεται για να απαλλάξει από ένα ασήκωτο βάρος τα μικρομεσαία στρώματα και τις μικρομεσαίες ακίνητες ιδιοκτησίες»

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΟΦΟΡΟΣ ΗΠΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ

«Η Ευρώπη και ο πλανήτης βρίσκονται στα πρόθυρα της αβύσσου. ΗΠΑ και ΕΕ εγκληματούν επεμβαίνοντας στην Ουκρανία και προσπαθώντας να διαμορφώσουν νέα ψυχροπολεμικά τείχη. Το εμπάργκο της Ρωσίας προς τις ΗΠΑ και την ΕΕ για αγροτοδιατροφικά προϊόντα ήρθε ως απάντηση των ψυχροπολεμικών οικονομικών κυρώσεων των τελευταίων σε βάρος της Ρωσίας. Αυτό το εμπάργκο κινδυνεύει να δώσει τη χαριστική βολή στην αγροτική παραγωγή αλλά και στην οικονομία της χώρας μας, σε μια περίοδο, μάλιστα, που διανύουν βαθύτατη κρίση.

Η μόνη λύση είναι να δηλώσει ευθέως η Ελλάδα ότι δεν πρόκειται να εφαρμοσθεί καμία απολύτως κύρωση σε βάρος της Ρωσίας, εφόσον η ΕΕ επιμένει σε αυτήν την

πολιτική. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να αποτελεί δορυφόρο των ΗΠΑ, της γερμανικής ΕΕ και του Ισραήλ. Η Ελλάδα χρειάζεται όσο ποτέ μια ανεξάρτητη πολιτική εξωτερικώς και οικονομικώς σχέσεων.»