



Για μετατροπή της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.) «σε ένα άθλιο μηχανισμό αδιαφάνειας, καταστρατήγησης κάθε έννοιας νομιμότητας και αξιοκρατίας, ιδιαίτερα στον τομέα των προσλήψεων του προσωπικού», με σκοπό την τακτοποίηση «ημετέρων» που ανήκουν στην πλειοψηφία της Πανελληνίας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), κατηγορεί το Γιάννη Χαλά, πρόεδρο της Ε.Ν. και γ.γ. της ΠΝΟ, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ). Η καταγγελία της Πανελληνίας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού:

Η ΠΕΝΕΝ έχει ασχοληθεί επανειλημμένα κατά το παρελθόν – και είναι το μοναδικό Ναυτεργατικό Σωματείο που το έχει πράξει αυτό – με την αμαρτωλή Εστία Ναυτικών καταγγέλλοντας τις μέθοδες και τις πρακτικές της Διοίκησής της και την μετατροπή της σε ένα άθλιο μηχανισμό αδιαφάνειας, καταστρατήγησης κάθε έννοιας νομιμότητας και αξιοκρατίας, ιδιαίτερα στον τομέα των προσλήψεων του προσωπικού.

Στην πραγματικότητα τα όσα έχουμε καταγγείλει δεν φαίνεται να έχουν συνετίσει τις Διοικήσεις που διορίζονται – παλιότερα από τον ΥΝΑ και πρόσφατα από τον Υπουργό Εργασίας – πίσω από τις πλάτες των Ναυτεργατών και οι οποίες μέσα από ένα καθεστώς αδιαφάνειας, συναλλαγών για την διαμόρφωση συσχετισμών στο ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και με εμπλεκόμενα πρόσωπα πρωτοκλασάτους συνδικαλιστές που εκπροσωπούν το χειρότερο μοντέλο εργατοπατερισμού, εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Σημειώνουμε για την ιστορία ότι η ΠΕΝΕΝ παρά το γεγονός ότι είναι το μεγαλύτερο και μαζικότερο Ναυτεργατικό Σωματείο δεν έχει διορισθεί εκπρόσωπος της ποτέ έως σήμερα στην Εστία Ναυτικών από το 1982 και μετέπειτα.

Αντίθετα έχουν παρελάσει ως εκπρόσωποι του Δ.Σ της Εστίας Ναυτικών αντιπρόσωποι όλων των αποχρώσεων και τάσεων του κυβερνητικού, εργοδοτικού και κομματικού συνδικαλισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν εκπροσωπήσει την Ναυτεργασία στο Δ.Σ εκπρόσωποι σωματείων σφραγίδων με ανύπαρκτη έως μηδενική ναυτεργατική εκπροσώπηση οι οποίοι όμως όλοι τους είχαν την αποδοχή και σε κάθε περίπτωση αποτελούσαν επιλογή του νόθου και εγκάθετου Γ.Γ της ΠΝΟ ο οποίος εξ οφίσιου αποτελεί τον Πρόεδρο της Εστίας Ναυτικών.

Στην πραγματικότητα οι προσλήψεις και όχι μόνο, αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα και προνόμιο του Γ.Γ της ΠΝΟ και η διαχείριση των προβλημάτων στην Εστία Ναυτικών (που ως γνωστόν στηρίζεται στην εισφορά των Ελλήνων Ναυτεργατών) δεν έχει έρθει ποτέ για συζήτηση και ενημέρωση στην Διοίκηση της ΠΝΟ.

Παλιότερα με τον προηγούμενο Γ.Γ της ΠΝΟ προσχηματικά τηρούσαν μια τυπική και συμβολική διαδικασία και για όποια πρόσληψη γραπτώς ενημερώνονταν όλα τα Ναυτεργατικά Σωματεία για να ενημερώσουν τον Ναυτεργατικό κόσμο για τον σκοπό αυτό Όμως και με αυτόν τον τρόπο περιορίζονταν μόνο στον Ναυτικό κόσμο το ενδιαφέρον των προσλήψεων, πράγμα ανεπίτρεπτο.

Επί περιόδου Γ. Χαλά αυτό θεωρήθηκε περιττή πολυτέλεια και με όρους συνδιαλλαγής προς διαμόρφωση ευνοϊκών συσχετισμών στην ΠΝΟ βολεύονταν παιδιά και συγγενικά πρόσωπα διαφόρων συνδικαλιστών οι οποίοι ακολούθως εντάσσονταν στην πειθαρχημένη ομάδα του Γ.Γ της ΠΝΟ και εκτελούσαν πειθήνια τον ρόλο που τους ανέθετε για να διαμορφώνεται μια πλειοψηφία στα όργανα της ΠΝΟ η οποία ήταν αποτέλεσμα ρουσφετολογικών συναλλαγών.

Το τελευταίο κρούσμα που είχαμε καταγγείλει ως ΠΕΝΕΝ πριν 1,5 χρόνο ήταν αυτό που αφορούσε Πρόεδρο Ναυτεργατικού σωματείου ο οποίος είχε διορίσει την κόρη του εν κρυπτώ με διαδικασίες εξπρές και σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας.

Όμως όπως δείχνουν τα πράγματα η Διοίκηση της Εστίας Ναυτικών και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος της Εστίας Ναυτικών και Γ.Γ της ΠΝΟ Γιάννης Χαλάς φαίνεται ότι θεωρεί τσιφλικι και ιδιοκτησία του την Εστία Ναυτικών που συντηρούν με το υστέρημά τους χιλιάδες Έλληνες Ναυτεργάτες και συνεχίζει απτόητος τις άθλιες και παράνομες ενέργειές του για το βόλεμα των ημετέρων οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο σύστημα της πλειοψηφίας της ΠΝΟ.

Πληροφορούμαστε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν διορισθεί κυριολεκτικά από το παράθυρο και ερήμην των ναυτεργατών και οποιασδήποτε νόμιμης ή προβλεπόμενης διαδικασίας στενά συγγενικά πρόσωπα Προέδρων ναυτεργατικών σωματείων και στελεχών της Εστίας Ναυτικών. Ταυτόχρονα εξετάζεται το οργανόγραμμα της Ε.Ν με στόχο την πρόσληψη με την ίδια διάτρητη διαδικασία και άλλων υπαλλήλων....

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ έχει στην διάθεσή της τα σχετικά ονόματα προσληφθέντων, τις θέσεις που προσλήφθηκαν και τις σχέσεις με συγκεκριμένα πρόσωπα στο ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η ΠΕΝΕΝ είναι το μοναδικό σωματείο από το 1983 που δεν έχει κατά οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε πρόσωπο από την Διοίκησή της αναμειχθεί σε τέτοιες άθλιες παράνομες ενέργειες και συναλλαγές, τόσο στην Εστία Ναυτικών όσο και σε όλους τους φορείς και οργανισμούς αρμοδιότητας στον χώρο της Ναυτιλίας (ΝΑΤ – Ταμεία – Οίκο Ναύτη – Εστία Ναυτικών – ΕΛΟΕΝ – ΓΕΝΕ κ.λπ).

Ταυτόχρονα δηλώνουμε ότι αυτές τις παράνομες, παράτυπες διαδικασίες όχι μόνο δεν τις εγκρίνουμε αλλά τις καταδικάζουμε απερίφραστα, τις θεωρούμε άκυρες και παράνομες και θα ενεργήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο για να τις ακυρώσουμε.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους εμπλεκόμενους σε τέτοιες αθλιότητες ότι αυτές οι ενέργειες συνιστούν την χειρότερη μορφή εργατοπατερισμού, συνιστούν επίσης πρακτικές που δυσφημίζουν τον ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος, θίγουν με τρόπο απερίγραπτο την ίδια την υπόσταση των εκπροσώπων των συνδικάτων και οδηγούν στον εκφυλισμό πρόσωπα και θεσμούς και ταυτόχρονα αναδεικνύουν ένα παρωχημένο, άθλιο και καταστροφικό πρότυπο το οποίο είναι απολύτως αποκρουστικό και αποδοκιμάζεται από το σύνολο του Ναυτεργατικού κόσμου της χώρας μας. Οι πρακτικές αυτές συνιστούν επίσης την απόλυτη εξαχρέωση θεσμών και προσώπων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο της ΠΝΟ 16/12/2014 τρία από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στο όργιο των ρουσφετολογικών και παράνομων προσλήψεων στην Εστία Ναυτικών κουνούσαν επιδεικτικά το χέρι απευθυνόμενοι στην ΠΕΝΕΝ μιλώντας περί «επαγγελματιών συνδικαλιστών» ή για κάποιους «που δεν έβρεξαν τα πόδια τους στην θάλασσα» νεκραναστάνοντας την πιο χυδαία εφοπλιστική προπαγάνδα της δεκαετίας του 90 για τον Πρόεδρο της Ένωσης Ναυτών, ενώ αυτοί με την πολυετή θαλάσσια υπηρεσία διδάσκουν το πιο ανέντιμο και ανήθικο μοντέλο εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που στηρίζεται στο βόλεμα και στην επαγγελματική τακτοποίηση συγγενικών τους προσώπων χωρίς όρους διαφάνειας, χωρίς κανένα αντικειμενικό και αξιολογικό κριτήριο, χωρίς συμμετοχή ενδιαφερομένων, χωρίς την αναγκαία δημοσιότητα και όλα αυτά λαμβάνουν χώρα στον χώρο της ναυτεργασίας η οποία μαστίζεται από πρωτοφανή ανεργία και έντονα φαινόμενα φτώχειας, μακροχρόνιας ανεργίας, εξαθλίωσης,

σίτισης σε διάφορες κοινωνικές οργανώσεις και εκκλησιαστικές ενορίες.... Η προκλητικότητά τους ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη λογική....

Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να σημειώσουμε για την ενημέρωση του Ναυτεργατικού μας κόσμου ότι το κατόντημα και ο εξευτελισμός τους έφθασε σε τέτοιο σημείο που οι «αστέρες» του εργοδοτικού συνδικαλισμού δήλωσαν ευτυχείς στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο της ΠΝΟ για το γεγονός ότι εισπράττονται τα γνωστά χαράτσια μέσω ΠΝΟ – ΙΤΦ από τους αλλοδαπούς Ναυτικούς, που αποτελούν το κύριο έσοδο της ΠΝΟ, διότι όπως ισχυρίστηκε ένας υποστηρικτής της ομάδας Χαλά «οι αλλοδαποί έδωξαν τους Έλληνες από τα καράβια και σωστά τους παίρνει τα λεφτά η ΠΝΟ», ενώ έτερος της ίδιας ομάδας δήλωσε τις ευχαριστίες του προς τον Μ.Βαρβιτσιώτη διότι έστειλε κλιμάκιο σε δύο πλοία της Πάτρας για κοινό έλεγχο με την ΠΝΟ!!! Όμως μέσα στην σύγχυση και στην ανικανότητα που τον χαρακτηρίζει στην έκφραση του λόγου του – και όχι μόνο – με περισσή πονηριά ξέχασε να μας πει για την ταμπακίερα, τι έβγαλε ο έλεγχος και τι κατέγραψε το κλιμάκιο του ΥΝΑ και το κυριότερο εάν προστέθηκε στην σύνθεση έστω και ένας Ναυτικός!!!

Αυτές τις αρχές αντιπροσωπεύουν αυτοί που επικαλούνται τις πολυετείς θαλάσσιες υπηρεσίες, Η εξαχρείωση και η σαπίλα σε όλο της το μεγαλείο!!

Κλείνοντας θέλουμε να υπογραμμίσουμε προς κάθε αρμόδιο ότι αυτός ο άθλιος μηχανισμός λειτουργεί με όρους προσωπικού συμφέροντος, σε ένα ΝΠΙΔ προκαλεί το δημόσιο αίσθημα, προκαλεί αισθήματα οργής στον Ναυτεργατικό κόσμο και είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει την αγανάκτησή του για αυτές και άλλες πολλές αθλιότητες που γίνονται πίσω από τις πλάτες του.

Υ.Γ1: Προς τους εκπροσώπους του κομματικού συνδικαλισμού: Η ένοχη σιωπή σας σε αυτά και άλλα απαράδεκτα φαινόμενα δεν θα περάσει απαρατήρητη είτε το θέλετε είτε όχι. Κρινόμαστε όλοι μας σε καθημερινή βάση από τα λόγια, από τις πράξεις μας αλλά και από την σιωπή και την ανοχή μας σε πρακτικές ξεπεσμού και εξευτελισμού που είναι στον αντίποδα των αξιών και των αρχών του εργατικού κινήματος.

Υ.Γ2: Μπορεί το εφοπλιστικό – πολιτικό και συνδικαλιστικό κατεστημένο να μας έχει εξοβελίσει με χονδροειδέστατο, άθλιο και παράνομο τρόπο από όλους τους οργανισμούς στον χώρο της Ναυτιλίας αλλά δεν θα καταφέρει να μας οδηγήσει με κανέναν τρόπο στην σιωπή, στην απομόνωση και στον συμβιβασμό!!!

Υ.Γ3: Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν όλα τα παραπάνω που συντελούνται στην Ε.Ν είναι εν γνώσει ή εν αγνοία των εκπροσώπων των εφοπλιστικών οργανώσεων που συμμετέχουν στο Δ.Σ της Ε.Ν. Επιφυλασσόμαστε να πάρουμε θέση αφού από την δημόσια καταγγελία μας πιστεύουμε ότι θα προκύψει εάν η δράση αυτού του μηχανισμού είχε ή έχει την νομιμοποίηση των εφοπλιστικών οργανώσεων. Είμαστε όμως βέβαιοι για την συνενοχή σε αυτές τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των εκπροσώπων του ΥΝΑ και των εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας, οι οποίοι συμμετέχουν στο Δ.Σ της Εστίας και εποπτεύουν την λειτουργία της.